

# IAN. Edebiyat

AYLIK EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

Haziran, 2016

FİYATI: 15 TL

**Nº5 Şiir** - Liman Mehmetcihat; *Günlük* - Orhan Duru; *Sandık içi* - Nâzım Hikmet; *Matine* - Orhan Kemal; *Öykü* - Çağrı Çığ Sığircı, Berkan M. Şimşek, Orçun Ünal, Hande Ortaç, Aylin Sökmen; **Röportaj** - Gürsel Korat, Lorin Stein, Emine Sevgi Özdamar, Barış Acar; *Odak Yazar* - Ayşe Sarısayın



## Yazı(n)



## Sayı 5

### Nehaber

### Şiir

Liman Mehmetcihat ..... Meksika Açıması

### Günlük

Orhan Duru

### Yazı

Enis Batur .....	Fikir Babalığı .....
Küçük İskender .....	Laf Kumpanyası / Zira haz zindandır buyurdu hazırlar .....
Ömer Erdem .....	Kendini yormanın vakti geçti .....
Sanem Sirer .....	Salya sümük hayatlar .....
Armağan Ekici .....	Kazancakis ve bugün .....
Dogan Yarıcı .....	Puf! .....
Nazlı Karabiyikoğlu / Yolda Yazar .....	Yalnız adamın şarkısı .....
Ferhat Özkan .....	Bir okurun Çehov sevgisinin üç sebebi .....
Gökhane Yavuz Demir .....	Dumezil çok yaşılmış' .....
Seçil Epik .....	Tersine bir dönüşüm: Aksak adımlar Beyoğlu'na doğru .....
Şebnem Şenyener .....	Beyaz yeledir Thetis'in atlalar .....
Alper Beşe .....	Modern(şair)den Erol Akyavaş'a bakmak üzerine notlar - I .....
Murat Can Kabagöz .....	Bugün yazılacak hiçbir şey yok .....

### Röportaj

Çağlayan Çevik .....	Gürsel Korat: 'Felaketi bekleyenlerle bekledim felaketi' .....
Fırat Demir .....	Okyanus Aşırı / Lorin Stein .....
Eda Ağca .....	E. Sevgi Özdamar: 'İnsan önce kendi canını yakmak için yazıyor' .....
Asuman Susam .....	Barış Acar: 'Yıkmak için kurulacak sistemler üretebilirmeliyiz' .....

### Öykü

Çağrı Çığ Sığircı .....	insan mı? pek severim .....
Berkan M. Şimşek .....	22. Yüzyıl Edebiyatının İnsası .....
Orçun Ünal .....	Quartet .....
Hande Ortaç .....	Müsabaka .....
Aylin Sökmen .....	Bu Bir Cenaze Değildir .....

### Sandık İçi

Nâzım Hikmet'in Moskova Radyosu Konuşmaları

### Çoklu Bakış / Orhan Pamuk - "Kırmızı Saçlı Kadın"

Bella Habip .....	Babayı öldürmek mi, babayı yaratmak mı? .....
Soner Sezer .....	"Kırmızı Saçlı Kadın", 'saf ve düşünceli' Orhan Pamuk .....

### Matine / Orhan Kemal

Zeki Coşkun .....	Kemal'erin en kemali .....
-------------------	----------------------------

### Kara Kitadan Sesler

İpek Şahbenderoğlu .....	'Yanalım o zaman. Yok olalım, kül olalım' .....
Melike Koçak .....	Birkaç uyumsuz büyümeye hikâyesi .....

### Tadımlık

Kurt Vonnegut / "Kör Nişancı" .....

### Odak Yazar: Ayşe Sarısayın ve kitapları

Röportaj ve yazılar: Arzuhan Birvar, İpek Bozkaya, Ezgi Bilgi Gümüş, Cansu Özyurt .....

## Müsabaka

HANDE ORTAÇ

"Öl-dür! Öl-dür!"

17:00

Pencereden içeriye sadece aralık ayının ayazı değil dışarıdaki kalabalığın vahsi çığlıkları da doluyordu. Biraz hava almak, zihni temizlemek, bir an için her şeyi unutmak mümkün değildi. Kadın pencereyi açtığı gibi kapattı. Hastane odasında tekrar ölümle mücadele eden adamın tedküze nefesiyle, mekanik kalp sesiyle ve başında bekleyenlerin ağır kokusuya doldu. Sıkıntıyla beklemeye hali vuçurlarında bir yağ katmadına dönüştürüldü. Kadın susuz kalarak sarkmış kalçalarını sandalyeye yerleştirirken kel ve gözlük hakem, ceketle göbeğini örtti. Takkeli ve gözlükli imam duasının son satırı diğerleri tarafından duyulacak şekilde mırıldandı. Tam bu sırada odanın kapısı açıldı. Oda bu sefer de patlayan flamların çığlığıyla doldu. Ertesi gün, tavan yüzünden çekilmiş gibi kararlığın içinden kırmızı kırmızı parlayan 3 çift gözün ve borularından suratı seçilememeyen bir hastanın gözüküğü fotoğrafın üstünde söyle bir başlık vardı:

**BUYUK PIŞMANLIK!**

**YÜZ BINLERCE KİŞİNİN HAYATINI ETKİLEMESİ  
BEKLЕНEN KARARDAN HEMEN ÖNCE**

Kapının açılmasıyla birlikte bir herif içeri daldı. İzbandut gibi iki güvenlik görevlisi tarafından dışarı atılmadan hemen önce "Kocamın fisini çok!!! Hep birlikte huzura kavuşalım," diye bağırdı. Herif ensesinden tutulup dışarıya atılırken tüm ışık ve hareket de onunla beraber odayı terk etti.

"Hiç vazgeçmeyecekler değil mi? Allah kahretsin!" diye söylendi kadın.

"Evladım, Allah'ın desteğine en çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda, O'nun adını belaya annayalım."

"Rahip misin imam misin amca sen? Hadi duanı et! Aklimı kaçıracığım zaten."

İmam derin bir nefes alıp içinde kirlettiği hayatı keskin bir *Hasuphannallah*'la dışarı attı.

Aklındaki her şeyi susturmak istedii kadın. Düşünmeyi reddetti. O reddettilerke düşünceler kafasına üşşmeye ve beyninin içine sıçrama devam etti. Kafasını boşaltmak istiyordu. Kalbinin sesini duyabilecek kadar sessizlik istiyordu. Ne kalbi ya? Aslında bir kaç yıl bulmanın peşindeydi. Yeter ki bu kararı vermek dorunda kalmasın. Bütün kentin yükü omuzlarındaydı. Bu da binlerce insanın kaderi demekti. Oysa odaklaması gereken kocasının hayatı olmıyordu. Onu düşündükleri durumda tek bir hayatı karsılık binlercesini hesap etmek zorundaydı. Herkes sadece kendi hayatından sorumluyken ve bunu yaşamayı bile beceremezken nereden çıkmıştı bu. Neye karar verirse versin hata yapacak, biliyor. Her şeyi baştan düşünmeye ihtiyacı vardı. Belki binlerce kere daha. Günlerdir takım elbiseli hastanın başında oturan, arada bir tuvalete gitmek dışından asla nobet bırakmayan bu sorumluluk delisi hakeme dönmü "Seçeneklerim neler?" diye sordu. Herkesten nefret ediyordu.

"Daha önce de anlatığım gibi..."

"Anlatmak için buradaydım."

"Tekrar tekrar düşünenek sizin hakkınız tabii. Gece yarısına kadar vakıtınız var. Yaklaşık 7 saat. Saat tam on ikiyi yur-

duğunda kocamız bu terör saldırısı sırasında aldığı hasardan dolayı, bir şekilde, ölüse rakip şehrin kayıplarıyla sayınız eşitlenecek ve..."

"Kayıp da ne demek? Ölüm! Düpədüz ölülerle ölüleri yarıştıryorsunuz sonra da ağınızı büzüp kayıplarımız diyorsunuz. Peki çok sayın bürokrat beyefendi,"

"Eştafurullah..."

"...o şehirdeki ölülerle buradakilerin sayısı eşitlenince ne olacaktı peki?"

"Büyük ödül iki kent arasında bölüstürülecek. Eğer saat gece yarısını geçtiğinde kocamız hâlâ nefes alıyorsa müsabakayı, hadi sizin dediniz gibi olsun, bir ölüm farkla diğer şehir kazanmış olacak."

"Kocamın nefes aldığı pek söylenemez. Makineye bağlı işte. Öldü sayılır."

"Bir açıdan haksızız ama teknik olarak da yaşıyor. Öldü sayılır ama halen hayatı."

"Kafanız benden daha karışık."

"Hayır kafam karışık değil, eşiniz henüz ölmemi. Ama bu teknik olarak hayatı olduğu gerçekini de değiştirmez. Yani makinelere olmasa şu anda hayatı olması imkânsız. Benim gőrevim saat 12'yi vurdüğünde kocamızın teknik olarak nefes alıp vermediğini kontrol etmek."

"Evladım makinelere sayesinde can henüz bedeni terk etmiş değil. Makinelere sustuğunda bu genç adamın ruhu on dakika içinde vücudunu terk edip sonsuzluklar alemine geçecek. Onu bu hale getiren bizer değiliz fakat ruhuya bedeni arasındaki bu incecik bağı korumak ya da koparmak bizim elimiz. Yani makinelere susturmak demek bu yavrumuza öldürmek demek. Bunu sakin unutma."

"İman efendi merak etme, tam olarak ne olacağını çok iyi biliyorum."

18:00

Kocasından nefret ediyordu.

O korkunç bomba patladığında ve insanlık tarihinin en büyük kymalarından biri gerçekleştiğinde kocası onun yanında olmak yerine o orospunun sıcak koynundaydı. Yok, o orospunun altındaydı. Bomba önce şehri koca bir alev topunun içine almış sonra da her yere akişan lav küteleri yayılmış. Ulusal duvarları yıkayıp merdivenleri tırmanan, kapıların altından geçip erişebildiği her canlı eti yakıp yok eden bu en son teknoloji ölüm makinesinin denendiği ilk şehirde yaşıyorlardı. Saldırıdan günler sonra bile yanık et kokusu dağınık, hayatı kalan şanslı azınlık ağızlarına bezler kapatarak yıkıntıların arasında dolanmak zorunda kaldılar. Alev kocasını ve sevgilisini yaladığında o orospunun ilk teni sayesinde kocası yan-hayatta kalmayı başarmıştı. Arafa sıkışmıştı. Başına kalmıştı, bu kentin başına kalmıştı. O kadının, kocasının üstüne kapaklandığını ve böylece adamın hayatını kurtardığını düşünüyorlardı. Oysa kocası karısının üstे çıkışmasını hiçbir zaman sevmemi.

Adamın vücutundan kadının kalıntılarından temizledikten sonra artanları toparlayıp bu hastane odasındaki aletlere bağışmışlardı. Sevgiliyi kadar parçalanmıştı ki varlığı, et-

rafa saçılmış etlerden yapılan birtakım testlerle ancak ortaya çıktı. Bir de pembe ojeli bir tek tınak kalmıştı. Bir tane tınakçı. Karıncıksa, onlar yataktaki altı üstü düzüştürken şehrin diğer ucundaki evlerinin banyosunda ağılıyordu. Küvet sayesinde kurtulmuştu. Alevler banyonun hiçbir duvarına temas etmeye kütvetin üstünden geçmiş, içindeki dokunmamıştı. Her deliğe girip etleri yakan o korkunç bombardan kütveti siperi ederek kurtulmuştu. Alevlerin üstünden şelale gibi aktığı, tüylerini yaladığını ve yaktığını, kendisini tütsülediğini hissetti. Ama akıp gitti. Başka bir avın peşinden. Sinsi ve yıkıcı ve acımasız.

"Allah'im, imam efendi şükür ya şükür, hayatı olmam bir mucize!"

Eğer o orospu olmasaydı kocasıyla, o bok herifle, ikisi de ölmüştü çoktan. Yataktaki ya da salonda olacaklardı. Yatağın iki ucunda ya da koltuğun en uzak köşelerinde oldukları için birbirlerine siper olamayacaklardı. O genç, fûtersiz, eğlenceli, hayatı dolu, seksiz ya da neyse işte o kadın olmuş, sıkıcı, mutsuz bu ikisini berbat bir durumda bırakmıştı. Onları tüm insanlığın karşısında baş başa, yalnız koyuvermişti. Karşısında yatan kocası hakkında bir şey hissetmediğini fark etti. Hâlâ hayatı olma şansı olan bir insan. İnsancık! Eninde sonunda bir şehir dolusu insana karşılık bir kişisin hayatı mevzu bahisliği. Her iki türlü karar onun içen hayat boyu travma demekti. Oturduğu sandalyeden bir hissile kalktı ve biraz hava almak için odanın perdelilerini açtı. İşte o zaman hastanenin önünden onun karar vermesini bekleyen binlerce insan olduğunu tekrar idrak etti. Perdenin hareketiyle dışarıda bekleyenler ayaklandı ve bağırmaya başladılar.

"Fi-şı çek!.. Fi-şı çek!.."

Canı çökürmüşçasına bağırın grubu başka bir grup taşlı sopası saldırdı. Birlerinin kafası kırıldı. Kafatası kemigin çatırıtı rüzgârla kadın kadar taşıdı. Yaşananların acısıyla alt dudağı sısti kadın. Parmağı kapıya sıkışmış gibi gerçek bir acı. Hemen perdeyi kapattı. Yerine döndü. Eğer kocasının fişini çekerse onun peşine düşüp sırı kocasını öldürdüğü için onu da öldürecek çok büyük bir grup daha vardı. İnsan hayatın kutsal olduğunu kendilerine düştür edinmiş, gerektiğinde vahşi olabilecek bir grup. Kocasını öldürmezse de şehrin masum insanları, kendi hayatlarına karşı oynanan bu kumar karşısında zıvanan çirk onu yine de öldürereklerdi. Ashında her zaman kaybedecek olan oydu. Yataktaki borularla hayatı tutulan kocasının bile yüzde elli şansı varken hem de. Onu acımasızca aldatan, umursamayan, dünya yansa bile umuru olmayacak bu herifin bile. Tuvalette girdi. Kapıyi ardından sinirle çarptı.

19:00

"Öl-dür! Öl-dür! Öl-dür!"

Bir nefes sigara içmek için gizlice camı aralamış perdenin ardından aşağıdaki kalabalığı izlemeye başlamıştı. Kalabalık gőzü dönmüş caniler gibi bağıryordu.

"Öl-dür! Öl-dür!"

Kadın sigarasından derin bir nefes çekti ve aşağıdan fark edilmemesini umarak yanulttuğu ağızının kenarından dumani usulce dışarı üfledi. Şehirde kalan son lüks belki on kişisinin paylaştığı bir paket sigaradan kendine düşen günde bir adetti. Köküne kadar içmişti. Bir de hastanede plastik bardakların dibinde iki yudum kahve dağıtılmıştı. Süt ya da şeker görmeyeli çok zaman olmuştu. Uzun süredir bir yerde savaştı. Hıç bitmeyen bir sürü savaş, saldırgan, ölüm. Kimin kimse karşı olduğunu çoktan unutmuşlardı. En sonunda da bu çok bilinmeyen denklemi yolu şehirlerine düşmüştü, kuvette zıtlarken ve bir yandan da kasıklarını traş ederken.

Aşağıdaki kalabalığa son bir kez daha baktı. Artık içice kararlı çökmuş ve hava soğumuştu. İnsanlar ateşten o kardar korkar olmuşlardı ki aralık ayının en kararlı ve soğuk günlerinden birinde bile ısınmak için kalabalığın aralarına serpiştirilmiş bidonlarda yanmış ateşin çevresini saracakları-

na, ancak alevlerin etrafında mesafeli halkalar oluşturabilmişlerdi. Hepsinin en sevdikleri ve en nefret ettikleri aynı atesle yanıp gebermişti. Geriye yirtık pırtık kumaslarını arasından gözükken sefil bedenleri kalmıştı. Boş gözler ve anlamayıp yüzlerle adet yerini bulsun diye bağırlıyorlardı. Yapabilecekleri pek bir şey kalmamıştı. Hele umut, hiç. Saçde çabalayacak güçleri ve çabalamalarını gerektirecek bir amaçları vardı. Bu akşam ne olursa olsun hepsinin kendisyle birlikte oleeceklerini hissetti kadın. Bu evrende ve bu acıları arasında yalnız değildi. Evet şükür ki acıda yalnız değildi. Şisen dudağını emdi.

"Boyle saçma bir yarışma olur mu? İnsanlarla dalga geçiyorsunuz resmen? Sen, hey hakem bozması, şahit misin hakem misin nesin, sana diyorum, duyuyor musun beni?"

"Buyurun hanım efendi?"

"Hanım efendiligidim filan kalmadı, kes traş! Böyle yarışma mı olur ya? Ölüm yarıştırılır mı?"

Devletlerası Barış Konseyi'nin temsilcisi yerinde hafifçe doğruldu. Kafasına sağa doğru yatrıldı ve gözlerine merhamet yüklü bir bakış yerlestirdi. Bu duruşu 'ah hanfendi hanfendi, bu ne saflik' der gibiydi. 'ah siz her şeyi bildiğini zanneden ama bir boktan haber olmayan zavallı halk parçaları' diye sessizce başlayıp devam etti. "Bu soruların cevapları çok kritik. Tane tane cevap vermek en doğrusu. Konsey ve onun ilk elden temsilcisi olarak ben, cumlelerimizi hep çok dikkatli kurmaya çalışık sayı bayan. Hem de en başından beri."

"Lafi ağızında geveleyip durma."

"Kısaçık konseyin yapmayı çalıştığı ölümü değil hayatı kılma mücadeleşini ödüllendirmek. Bu kadar savaş ve yıkım içinde kurulumuzun da gücü her şeye yetmiyor. Gönül ister ki savaşla yılanlı her şehri basıt!"

"Savaşa durdurulmuş iste, bu kadar basıt!" Kadın bunu söylemekten sonra adamın yüzündeki 'Sen kim dünyanın dengelerini konuşmak kim?' bakışını yakalayıp kalbi kırık elindeki tek kozu kullanarak "Yani buna gücün yok mu?" diyecek son darbeyi indirdi.

Adam hâlâ orası olmadan piskin piskin senaryosundaki ezberlenmiş repliklerini surladı. "Bütçemiz sadece bir kente yardım etmeye yetiyor. İnsanlara elimizdeki küt kaynakları kullanarak hayatı kalmaya degecek bir umut aşılamağ istedik."

"Öl-dür! Öl-dür!"

Dışardan gelen seslerin daha fazla duymak istemeyen kadın kulaklarını tıkadı.

Devletlerası Konsey'in temsilcisi büyük bir coşkuyla devam etti. Hatta biraz yerinden kırıldı. "Bütçemiz sadece bir kente yardım etmeye yetiyor. İnsanlara elimizdeki küt kaynakları kullanarak hayatı kalmaya degecek bir umut aşılamağ istedik."

20:00

Eskilerin tabiriyle ajans zamanıydı. Televizyondan odanın ortasına doğru uzanan akrep keskin bir hareketle sekizin üstünde ziplerken yelkovan titrek titrek on ikiyi vurdu. Kadın bütün yaşanan felaketlere ve ölümlere rağmen zamanın bu kusursuz akışı elinin tersiyle dağıtmak, zamana haddini bilmek istedi. Üç boyutlu yaşamı illüzyonla burununa kadar girmiştir. Bir de hastanede plastik bardakların dibinde iki yudum kahve dağıtılmıştı. Süt ya da şeker görmeyeli çok zaman olmuştu. Uzun süredir bir yerde savaştı. Fiskeye dönüştü. Zavallı bir tepkiden başka hiçbir şey değildi. Spiker neredeyse yatağa tıremiş kadar canlı, odadakilerle dize dize döşenmiş dört bir yanında yaşanan felaketleri anlatmaya başlamıştı. İman spikerin söylediğii her savaş, çatışma, saldırgan ve kayıp haberiley 'ya sabır' cekiyordu. Hakem ellerini göğe tırıştı. Kadın, hakemin parmaklarını oynattığını fark etti. Her felaket haberini için bir kere tıkıyordu. Zihinde felaketleri rakamlara dönüştürür, onları bilgisayarındaki bir sayfasına istatistik veri olarak kaydediyordu. Ertesi yıl ya da

daha sonraki zamanlarda şöyle konuşacaklardı muhtemelen. 'Bu yaptığımız promosyon, aman, müsabaka sonucunda dünya üzerindeki çatışmaların %60'ından sorumlu olduk. Yok, ay, savaşların yaratığı yükimin %45'ine merhem olduk. Olduk, değil mi?'

Sayılmaz izleyicilerimiz bu sefer de uzak kütükhanelerden birinde bir intihar taburu, teşebbüslerinden hemen önce kısırak yakalandı. Bu seferki yaratıcı yönteme intihar gönüllüler, bir spiral oluşturacak şekilde oturmuş ve boyunlarından telle birbirlerine bağlanmış olarak ele geçirildi. Gönüllüler son anda fikir değiştirip kaçabilecek olanları engellemek için böyle bir önlem aldıklarını söylediler. Bu dizişle göre aradan çıkmak isteyen kişinin boynundaki telin düşümü yanında oturanların ekisiyle küçülüyor ve kaçak yerinden kalkmadan kafası koparak cezalandırılıyor. Devletlerarası Barış Konseyi tarafından yapılan açıklamada bu intihar girişimi eğer gerçekleşseydi kentin matematiksel olarak müsabakayı kazanacağı açıklandı. Fakat yapılacak incelemelerde saldırının dışsal bir kaynaktan gelmediğinin kolayca kanıtlanacağı, bu durumda da ölümlere rağmen kentin ödülü alamayacağı belirtildi. Mikrofonumuzu uzattığımız gönüllüler çocuklarına bir şans yaratılmak için tekrar bu eylemi deneyeceklerini büyük bir kararlılıkla dile getirdiler. Bu kentin intihar girişimi bu güne dek ödül almak için yapılan on ikinci girişim olarak tarihe geçti. Konseyin yaptığı son açıklamaya göre halen 2 şehir büyük ödül almaya çok yakın.

Sevgili izleyiciler, şimdi de sizin çevre ülkelerden birine götürüyoruz. Ülkenin kuzeyinde yer alan bozkırlarda ilk denemeleri yapılan yeni nesil yüksek etkili bir bomba üstüne çalışıldığı açıklandı. Devletler arasında yapılan gizlilik anlaşması nedeniyle detaylı bilgi almadığımız bombanın, büyük ödül almak isteyen bir devlet tarafından kendi vatandaşları üzerinde denenebileceğinden korkuyor. Barışa destek vermek amacıyla kurulan ve tüm devletlerden bütçe aktarlarak oluşturulan fonun barışı desteklemekten çok savaşı tetiklemesine birçok sivil toplum kuruluşu tepki ...

Kadın elini yukarı kaldırıldı, avucunu açtı ve elini hızla tekrar yumruk yaparak televizyonun kapanmasını sağladı. Odaının ortasındaki spiker, getirdiği görüntüsü ve ses kirliliğini de alarak ortadan yok oldu.

22:00

Kadın irkilerek uyandı. Sandalyenin tepesinde uyuya kalmış ve tam imam onun üstünü örterken gözlerini açmıştı.

"Saat kaç?"

"2 saatiniz var hanım efendi," diye cevap verdi hakem. O sırada imam elindeki örtüyle kadının başında kala kalmıştı.

"İnam efendi, üstümü örtmek de nereden çıktı? Benim içime rahat edip uykuya dalmamı ve karar saatini kaçırıpmamı istiyorsun değil mi?"

"Çocuğum öyle bir niyetim yok. Sadece çok yorulduğumun farkındayım ve doğru karar vermek için uğraştığımı görüyorum. Bunun için biraz dinlenmende bir sakınca görmedim."

"Benim uyuyakalmamı ve karar saatini kaçırıpmamı ve ve ... beni manipüle etmeye çalışın resmen."

Bir anda pencere büyük bir gürültüyle kırıldı. Odadakiler korkuya dört bir yana savruldular. İمام elindeki battaniyeyi başına geçirip yere uzandı. Hakem, o tuvalete gitmek dışında yerinden kalkmayan adam, koltuktan ziplayıp yatağına kenarını kendine siper etmiş, tek hareketle saklanmıştı. Kadın sandalyeden düşmüş sürünenek duvarın dibine ulaşmıştı. Birkaç dakika geçtikten sonra ne olduğunu ancak idrak ettiler. İçeriye atılmış olan koca bir taş parçası odanın ortasında öylece duruyordu. Kadın sığlığındı yerdən kalkıp pencereye yaklaştı. Aşağıdaki sesler kesilmiş, onlar da pür dikkat kadın izliyorlardı. Bir yandan da gözlerinden yaşlar akiyordu kadının. Çok çok korkmuştu. Kalabalıktakiler de başlarını kaldırmadan sadece gözleriyle yukarı bakarak suçu küçük çocukların gibi kadını izliyorlardı. Amaçları meydan okumak değil dikkat çekmekti sadece. Bakışlarıyla daha ne kadar cezalandırabileceklerini hesap etmeye çalışıyorlardı sanki.

Kadın aşağıda bekleyen insan kalabalığına baktı. Sonra da kendine. Sağ kolundaki ikinci derece yanık, pansumanını

değişirecek temiz bir bez olmadığı için mikrop kapmış ve iltihaplanmıştı. Üstünde yanmaktan kurtarıldığı tek kazağı günlerdir giyilmekten kokmuştu artık. Gözlerini zorlukla kendisine bakan kalabalıktan kaldırıp ufka ditti. Hastane şehrin biraz dışında, şehri boylu boyunca gören bir tepenin yamacına kurulmuştu. Koca koca apartmanların, sokakların, hayatların yerini yıkıntılar almıştı. Şehrin halen dumani tütyordu. Soğuk aralık havasıyla çarpışan bombanın sığacı, kentin üstüne bir sis tabakası olarak çökmüştü. Doğduğu ve büyüdüğü, aşık olup aldatularak paramparça olduğu, arkadaşlarıyla dedikodu yaparak yenilendiği, kavga ettiği, deli gibi eğlendiği ve sonra da hayatı olduğu için yakılarak ölümle cezalandırılan şehrin tüm yükünü omuzlarına aldı. Bir anda. İnsanların bu paraya ihtiyaçları vardı. Bunu sağlayabilecek, yasal olarak bu konuda fikir beyan edebilecek tek kişi oydu. Bunca insanın bir oğün daha fazla yemesi için bile bir fedakârlık yapılması gerekip, bir bireyin sefil hayatını bu kadar üstte tutup da bunun için karalar bağlamak da nereden çıkmıştı. *Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için!* filan diye bağırmak geldi içinden. Keşke ölmesi gereken kendisi olsaydı, hemen gözünü kırmadan bunu yapabilirdi. Jean D'arc gibi ait olduğu toplum için kendini feda edebilirdi.

Kadın göz Yaşları içinde imamın dizlerine kapandı.

"Keşke kocam yerine ben ölebilsem,"

Hakem atıldı hemen "Çok üzgünüm bu mümkün değil, ölüm sebebinin mutlaka bu yaşanan saldırısı olması gerekiyor. Yoksa o ödül almak için şehirlerde büyük insan avları başlayabilirdi. Bunu istemedik."

Kadın adının söylediğini duymamış gibi konuşmaya devam etti, "ama bunun mümkün olamayacağını biliyorum. Ne olursa olsun yaraların sarılması, biraz umut, biraz barış için bunu yapmalıyım."

"Sadece yarım saat var," dedi hakem.

"O halde hemen doktorları çağırıralım."

23:57

Son nefes beklediklerinden de hızlı verildi. Makineden kurtulmuş olan adam küçük bir salın dev okyanus tarafından bir anda yutulması gibi son nefeslerini hızla tüketti. İman usul usul dua okuyordu. Kadın çok fazla izleyemedi. Başını yatağın kenarında kavuşturduğu kollarına dayamış bir yandan da usul usul ağlıyordu. Yorgunluktan ağlıyordu daha çok, bir de mutluluktan. Her şeyin daha iyi olabilmesi için bu çok zor kararı vermişti. Kaslarının serbest kalmasından dolayı ağlıyordu, göz kaslarının ferahlamasından dolayı. İçinde hiçbir kötülük kalmamacasına ağlıyordu. Bittiği için sevinerek ve bu zor kararı vermeyi başardığı için gururla ağlıyordu.

Doktor hastanın ölüm saatinin 23:57 olarak ilan etti. Hakem son nefesini veren adının bileğini tutarak nabızın artık atmadığını teyit etti ve kayıtlarına ölüm saatinin geçirdi. O sırada hakemin telefonu çaldı. Özür dileyerek odadan dışarı çıktı ve çıktı gibi odanın kapısında bekleyen basın ordusunun flaşlarıyla baştan ayağa yıkandı. Sabah tüm gazetelerin manşetlerine taşınan habere eşlik edecek diğer fotoğraf da işte o anlarda çekilmiştir.

Devletlerarası konsey tarafından tek bir saldırıda en çok kaybı veren kente verileceği açıklanan büyük para ödülünün süresi dün, gece yarısı sona erdi. Şehrimizin de finalistlerden biri olduğu yarışmada, böyle talihsiz bir saldırıda en çok can kaybı vermiş olan kente aramızda sadece bir kişi bulunuyordu. Uzun bekleyiş ve karar süresinden sonra yoğun bakımda yer alan kişinin fişi çekilerek ölü sayısı eşitlenmiş oldu. Bu büyük karar ve fedakârlığa rağmen ne yazık ki şans yine şehrimizden yana değildi. Karara tam bir saat kala yeni bir terörist saldırısı gerçekleştirildiği ve ilk belirlemelere göre ölen sayısının iki şehrinden de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ödül için verilen tarih dolmadan gerçekleşen bu saldırısı sebebiyle ödülün saldırıyla maruz kalan bu yeni kente verilmesine verilmiştir.\*